

DECAMERONE

# BOCCACCIO



96 PAGINA'S IN BEELD  
PRIJS EËN GULDEN

**BOCCACCIO**

Eens leefde er in Imola een man, wiens verdorven leven een aaneenschakeling was van schanddaden. Hij werd Berto van Massa genoemd en zijn schandelijke streken waren bij de inwoners van Imola al zo bekend, dat niemand hem meer vertrouwde. Toen hij merkte dat het in zijn stad onmogelijk was verdere trucs toe te passen, verhuisde hij naar Venetië, waar hij dacht zijn misdadige levenswijze voort te kunnen zetten.

Maar al heel gauw....











Nadat hij de geloften had afgelegd nam hij de naam 'broeder Alberto' aan. De man toonde zijn leven te willen beteren en in korte tijd wist hij door zijn preken en zijn tranen de Venetianen zó voor zich te winnen, dat hij de raadgever en biechtvader werd van de meest vooraanstaande families. Maar daarom was hij zijn streken nog niet kwijt en hij was vast besloten ze weer toe te passen, zodra de gelegenheid zich voor zou doen. Op een dag...







U moet onmiddellijk naar madonna Lisette, in het bekende Quirino-paleis...

Uw faam is ook haar ter ore gekomen en ze wil alleen U nog maar als biechtvader !



Ik begrijp het ! Ik ga onmiddellijk naar haar paleis. Ik wil een vrouw in die toestand niet op me laten wachten !



Broeder Alberto ging naar het huis van donna Lisette, echtgenote van een rijk zakenman, die dikwijls op reis was. Toen ze begon te spreken had hij onmiddellijk in de gaten dat deze vrouw dom en bijgelovig was. Onmiddellijk kwam het verlangen bij hem op daar gebruik van te maken. Toch ging hij verder met de biecht afnemen, zonder ook maar een ogenblik iets van zijn plannen te laten blijken....





Ik zal er op het juiste moment van profiteren, maar het is nu nog te vroeg om haar te verleiden. Ik doe alsof ik verontwaardigd ben....!



ZONDARES ! Weet U dan niet dat ijdelheid de ondergang van de wereld is ?



Als God U schoonheid heeft gegeven, dan is het niet om er op te pochen, maar Hij bewees daarmee Zijn goedheid !







Welnu, ga dan  
maar weg. Ik  
dacht dat U  
anders was,  
frater Alberto.  
U hebt mij  
teleur-  
gesteld !

Een van de komende nachten  
zal ik je niet teleurstellen,  
stom wijf !



Ze is werkelijk te knap om  
haar zonder echtgenoot te  
laten wegwijnen !



Als mijn plan lukt,  
danst ze binnenkort  
naar mijn  
pijpen !





Vannacht ben ik zo  
vreselijk gegeseld,  
dat ik niet tot het aan-  
breken van de dag  
kon wachten !

Wie heeft U zo ge-  
straft ?



De engel Gabriël in eigen  
persoon, mevrouw ! Hij ver-  
scheen vannacht in mijn cel  
met een stok in zijn hand.



Hij was razend omdat ik aan de  
schoonheid van de vrouw, die hij  
meer dan wie ook bemint,  
twijfelde....



...en hij heeft mij zo ge-  
geseld, dat mijn rug er  
als een omgeploegd land  
uitziet....



Ik vraag U om vergiffenis,  
mevrouw, omdat ik voor niets  
ter wereld weer een dergelijke  
les wil  
krijgen...



Mijn vergiffenis ? !  
Die geef ik U graag,  
pater Alberto, maar  
zegt U mij dan wat  
engel Gabriel nog  
meer over mij  
gezegd heeft !







Hij vraagt U dan te accepteren dat hij de gedaante van een menselijk lichaam aanneemt... mijn lichaam, madonna Lisette !



HET UWE ?

En ik ben gelukkig, want zolang engel Gabriel naast U ligt, zal mijn ziel in zijn plaats het paradijselijke geluk beleven !



Wat moet ik hem zeggen, mevrouw ?



Zeg hem dat vanacht de paleispoort en mijn kamerdeur open zullen zijn... en dat hij niet op zich moet laten wachten....!



Toen ze alleen was kon madonna Lisette haar vreugde de vrije loop laten. Het scheen haar zo onwerkelijk dat engel Gabriel haar als zijn minnares verkozen had. Pater Alberto wilde als minnaar een goed figuur slaan en genoot daarom een stevige maaltijd. Bij het invallen van de duisternis.....



Even later...



Daar is ze !  
Ze is alleen en  
verwacht me..  
Wat is ze  
beeldschoon !



Madonna  
Lisette !

Mijn  
God ! De  
engel  
Gabriel !





Pater  
Alberto ?  
Laten we nu  
niet aan hem  
denken. Hij  
geniet van de  
vreugden van  
het paradijs.  
Wij van de  
aardse vreug-  
den !

Een  
moment !



Eerst wil ik het  
gewicht van mijn  
schouders nemen. Die  
vleugels zijn te lastig om  
dát te doen wat U van mij  
verwacht...





Frater Alberto was een stevige kerel. Een man, die iedere vrouw gelukkig zou kunnen maken. Lisette van haar kant was jong, fris en mollig en ze hield van het leven. Al heel gauw merkte ze dat de kussen van haar minnaar heel wat hartstochtelijker waren dan die van haar man. Bijna dagelijks ontving ze frater Alberto in haar bed, denkend dat ze met engel Gabriel sliep. Een van die nachten....

Ben je gelukkig,  
lieveling ?

Helemaal ! Mijn man is  
oud en traag... Ik wist niet  
wat het betekende een jonge,  
krachtige man zoals jij te  
beminnen !









Het was engel Gabriël...  
Hij sliep iedere nacht bij  
me en liet me de vreugden  
van het paradijs  
genieten !



Ik zal je de engel Gabriël  
geven, vervloekte hoer !  
Laat me kijken !



DAAR IS HIJ !  
Daar is hij, nu  
reken ik met  
hem af !



Vervloekt !  
Wat kunnen er  
toch fijne dingen  
tussen je vingers  
door glippen !



Met jou reken ik later  
nog wel af ! Nu wil ik  
die schooier  
afranselen !



STOP!  
STOP!





Even later....

DOE OPEN !  
DOE OPEN !



Wat wilt U, mijnheer ? Het  
is nog geen morgen !

Ik zoek een man...  
een schurk, die  
zich hier verstop  
heeft !



Laat me door, ik zal elke  
cel doorzoeken, totdat  
ik hem gevonden heb !





Inderdaad, even later....

KIJK EENS ! DE VLEUGELS !  
Ik wist wel dat ik ze hier  
zou vinden !



Dit zijn de bewijzen, waarnaar ik  
zocht !

Maar... maar dit is de  
cel van pater Alberto...  
een heilige... U wilt hem  
toch niet beschuldigen  
van... van...





Even later...



Neem deze dingen ook  
maar mee, dan kan je er  
sneller mee naar de hel  
vliegen !



Mijn God, wat ben ik stom ge-  
weest ! Nu heb ik mijn plaats  
in het klooster ook nog  
verspeeld !



Dan moet ik maar weer Berto  
van Massa zijn en een manier  
zien te vinden om rond te  
komen !







In dat hotel waren vier beroemde zakenlui,  
die voor zaken in Venetië waren. Na lekker  
gegeten te hebben begonnen ze over hun  
echtgenotes te praten. Bijna ongewild  
hoorde Berto van Massa wat ze zeiden en  
het interesseerde hem bovenmatig....

Ik weet niet hoe mijn vrouw zich gedraagt,  
maar veel vertrouwen in vrouwen, waarvan  
de man vaak van huis is, heb ik  
niet....











Ik ben bereid een weddenschap aan te gaan, mijnheer Bernabo van Genua, maar laten we het dan doen om iets dat U minder kost dan uw hoofd !

En dat is :



5000 gouden florijnen  
wanneer ik U bewijs dat  
uw vrouw niet zo eerzaam  
is als U wel denkt !



Laat hem toch gaan, Bernabo !  
Het zaakje staat me niet aan !

Het kan een gemene  
streek zijn...



Een gemene streek ?! Omdat ik zeker ben  
van Ginevra's trouw ?



Akkoord, mijnheer Berto !  
Mijn hand erop !

U bent een  
wijs  
man... !







Even later....

IN GALOP !



Toen hij in Genua was, verzamelde Berto van Massa voorzichtig gegevens over de gewoonten van Ginevra. Hij kwam tot de ontdekking dat zijn opdracht onmogelijk was, maar toch wilde hij zijn schunnige voorstel niet laten varen. Hij sprak het dienstmeisje van de vrouw aan en kocht haar om....

Maar... dat is gevaarlijk ! Als mijn mevrouw merkt dat ik U in haar woning gelaten heb, zal ze me honderd zweepslagen laten geven !





Wees niet bang ! Ze zal er nooit iets van te weten komen... en jij zal van je hulp nooit spijt krijgen !



Als alles goed gaat, krijg je nog eens vijftig florijnen van me !



Vijftig florijnen ?



Ja... Maar dan moet je me vanavond binnenlaten, zodat ik me kan verbergen in de kamer van madonna Ginevra !

Goed ! Kom als het donker is naar de achter-deur. Ik zal dan proberen je te helpen !



Tot vanavond !

Tot straks !



En inderdaad, die avond...

Kom binnen, vlug ! Daar is haar kamer !

Waar kan ik me verstoppen ?











Wat  
later...

Dit is het  
moment !



Ik moet de meubels  
en de aankleding  
van de kamer goed  
in mijn geheugen  
prenten.



Nu iets persoonlijks  
zien te  
vinden !







Nadat hij voorzichtig weggegaan was, ging Berto van Massa onmiddellijk terug naar Venetië, waar hij de vier zakenlui ontmoette. Hij vertelde dat zijn opdracht geslaagd en de weddenschap gewonnen was. Hij beschreef de kamer, waarin volgens zijn relaas, zijn verliefde ontmoeting met madonna Ginevra plaats had gevonden....

En hier heb ik nog meer bewijzen over de waarheid van wat ik U verteld heb.....Een tasje en een ceintuur, die van de vrouw van mijnheer Bernabo afkomstig zijn....









Toen Bernabo dit gehoord had, voelde hij een pijn, alsof hij een mes door zijn hart kreeg. Hoewel hij zijn mond niet open deed, kon men aan zijn houding zien dat het klopte. Het laatste bewijs scheen duidelijk aan te tonen dat Ginevra naakt in zijn armen gelegen had....

















Toen hij in Genua aangekomen was, zei hij madonna Ginevra dat haar man op haar wachtte op een van zijn bezittingen in de buurt. De volgende morgen vertrokken ze samen te paard. Toen ze in een diepe eenzame bergpas gekomen waren, die omsloten was met spelonken en bomen, leek dit de knecht de goede plaats om die verschrikkelijke opdracht uit te voeren....





Ongetwijfeld heeft U  
hem zwaar beledigd,  
door hem tot zo'n  
tragische beslissing  
te brengen....



BELEDIGD ?...IK ?...Ik die van  
hem houd als van het licht in  
mijn ogen.....Ik doe alles  
om hem te plezieren !



Ik smeeek je me te geloven,  
Donato...Het moet een  
vergissing zijn...een  
vreselijke vergissing !  
Als je me doot zal je  
ziel eeuwig in de  
vlammen van de  
hel moeten  
branden !







Goed ! U heeft me overtuigd !  
Ik zal U een mannenhemd geven...  
en moge God U beschermen !

Dank je, Donato !  
De hemel zal het je  
belonen !

Even later....

Ik knip mijn haar af en  
ga naar de haven om  
werk te zoeken... wat voor  
werk dan ook...

Niemand mag ooit  
ontdekken dat ik  
een vrouw ben !



Weken en maanden gingen voorbij en terwijl Ginevra, die nu Sicurano di Finale heette, een baantje had gevonden bij een uitdrager, had Berto van Massa zijn 5000 florijnen er snel doorgedraaid en was weer in moeilijkheden. Hij liep verstrooid over de markt en dacht aan zijn weinig benijdenswaardige situatie....

Ik zit goed in de nesten !  
Ik heb al in geen twee dagen  
gegeten en ik weet niet  
waar ik moet slapen !



Ik heb geprobeerd met-mijn  
5000 florijnen in zaken te  
gaan, maar uit gebrek  
aan ervaring....



... is het geld me door mijn  
vingers geglipt, als sneeuw voor  
de zon ! En nu heb ik zelfs  
geen cent meer !













VIJF DUIZEND  
FLORIJNEN ?

Ja ! En hij heeft  
ze me betaald ook !  
Die ceintuur en  
dat tasje waren  
het bewijs dat zijn  
vrouw van mij  
geweest was !



Later hoorde ik dat Bernabo Ginevra  
door Donato, een van zijn  
knechten, heeft laten  
doden !

Dat is de  
waarheid, want ik  
heb haar goed  
gekend !







EEN VROUW ?  
Wat vertel je  
ons nu ?

Ik ken haar al een  
hele tijd ! Ze heet  
Sicurano di Finale.



Geloven jullie me  
werkelijk niet ? Nu,  
dan zal ik jullie  
laten zien dat ik  
niet sta te  
liegen....





Als U hem naar de politie brengt, krijgt U  
vast een beloning ! Ik ben zeker niet de  
enige, w ie hij kwaad heeft gedaan !



LAAT ME LOS ! IK BEN  
ONSchULDIG !

Houd je mond,  
lammeling ! Jij zal  
de straf krijgen, die  
je verdient !



Nadat hij gehoord had wat er gebeurd was, haastte Bernabo zich naar Ginevra en wierp zich wenend aan haar voeten; haar om vergiffenis smekend. Ginevra was overgelukkig, troostte haar man en verzekerde hem dat hij een goed mens was. Daarna organiseerden zij een groot feest om deze blijde en onverwachte afloop te vieren. . . .







Ja, ... de  
politie heeft nog  
talrijke andere mis-  
daden ontdekt, die  
door hem bedreven  
moeten zijn en  
ongetwijfeld zullen  
ze hem zwaar  
straffen !



Vanmorgen komen de  
autoriteiten bij elkaar en  
dan wordt er een beslis-  
sing genomen !





Diezelfde dag werd Berto van Massa ter dood veroordeeld. Hij werd van top tot teen met honing ingesmeerd en aan een paal gebonden. Zo hebben vliegen, wespen en horzels, waar de streek vol van zit, hem niet alleen gedood, maar hem met groot enthousiasme tot op zijn botten toe afgekloven. Zijn skelet bleef daar nog lang hangen, als een vreselijke getuigenis van zijn misdadig leven.....



Van ons heeft hij geen  
vergiffenis gehad, toen  
dat nog kon. Alleen  
God zal hem kunnen  
vergeven !



EINDE.



**BEROEMDE VERHALEN IN BEELD**

**NANA**

**CASANOVA**

**LUCREZIA BORGIA**

**MADAME DE POMPADOUR**

**MATA HARI**

**CLEOPATRA**

**ROMEO EN JULIA**

**DRACULA**

**MADAME BOVARY**

**FRANKENSTEIN**

**BOCCACCIO**

**SALOME**

Meer titels in voorbereiding

**96 PAGINA'S**

**PRIJS EEN GULDEN**

UITGEVERIJ NOOIT GEDACHT  
HILVERSUM - HOLLAND



Of hij is bijziend of hij kan niet zwemmen.



Hmm — precies wat ik dacht — ik heb ook vakantie nodig!



Kom Saskia, kijk nu eens een beetje sexy!



Vreemd toch. Ik krijg altijd een injectie in mijn arm.



Amuseer je vrouwtje en de groeten aan je moeder.  
Ik moet weer aan de slag.



LEES OOK ONZE

**SUPERSTRIP**

**128 PAGINA'S IN BEELD**

**VERSCHIJNT WEKELIJKS**

**SPANNING**

**SENSATIE**